





EMMASTAD

SERVICIOS DE GUARDIA

C. P. I. M. Departamento de Telegramas:

Tel. 307, después de las 11 p.m. Sr. M. v.d. Water, tel. 553 (y 843 Hotel).

Departamento del Personal:

Sr. W. Lambij, Mauritslaan 15, tel. 330.

C. S. M. Empresa Naviera:

Sr. H. Poot, tel. 570.

Agencia Naviera:

de 8 a.m. a 11 p.m. Oficina, tel. 453 y 551. de 11 p.m. a 8 a.m. Sr. A. Bloemink, tel. 284.

Departamento de Diques:

Sr. J. Kraan, tel. 288.

CINE

Programa del Teatro Asiento Jueves 19 de mayo "Two Guys from Wilwaukee" No se admiten niños menores de 16 años.

Felicidades al señor Sprock por ese nuevo desarrollo de su importante negocio y esperamos que la más completa satisfacción corone sus incansables esfuerzos en el terreno industrial, cuyos resultados habrán de ser también en beneficio de Curacao.

OTRA NUEVA INDUSTRIA EN CURACAO

Invitados por el señor James G. Capriles, tuvimos ayer el gusto de visitar el negocio que acaba de inaugurar en Kwartier, bajo el nombre de Melkhandel J. G. Capriles.

Consiste esto de una planta ultramoderna para la pasteurización y homogenización de la leche, que, embotellada allí mismo, será expandida mediante entrega a domicilio.

Para su negocio el señor Capriles tiene comprometido hasta ahora mil litros de leche diarios de los agricultores, pero se propone aumentar esa cantidad, a medida que otros proveedores le ofrezcan la oportunidad para ello.

El proceso por el que pasa la leche está de acuerdo con las exigencias de la higiene más estricta, y brinda a la leche un sabor más agradable y una base más efectiva para su conservación.

Después de pasar por grandes recipientes donde es pasteurizada, la leche es conducida por medio de una tubería adecuada a otro grande envase, donde, por medio de compresión todas las partículas naturales de grasa son disueltas, lo que da a la leche una uniformidad líquida, además de un sabor más agradable y mayor facilidad digestiva.

De allí pasa la leche, ya lista para su consumo, por otra tubería, a un recipiente de baja temperatura, donde es enfriada, siguiendo luego a otro recipiente, de donde es llevada por medio de una combinación de mecanismos a las botellas, efectuándose tanto el embotellamiento como la tapadura automáticamente.

Para lavar las botellas dispone la empresa de aparatos especiales donde pasan aquellas por un proceso higiénico, siguiendo inmediatamente al aparato, donde, colocadas en hilera, también automáticamente, son llenadas y tapadas.

Para la conservación de la leche que reste eventualmente tiene la empresa una cava de muy baja temperatura.

También dispone la empresa de un laboratorio, de un depósito, cuarto donde los empleados pueden tener su ropa, cuarto de baño e instalación hibernica.

Camiones especiales harán la distribución a domicilio diariamente.

Según hemos podido comprender el señor Capriles no solamente no ha hallado cooperación de parte del gobierno, sino más bien se le ha puesto trabas en algunas ocasiones, lo cual es de lamentarse, pues no cabe duda de que cada empresa de ese género que se introduzca en Curacao, no solamente beneficia a un grupo de personas, empresarios y obreros, sino también habla del progreso de nuestra isla, e interesa por lo tanto a toda la comunidad.

Agradecemos al señor Capriles por la invitación que nos ha hecho, y le deseamos completo éxito en su importante empresa.

SU ELABORACION ES MEJOR HOJUELAS DE AVENA 3 MINUTOS EL DESAYUNO 3 VECES MEJOR

NATALICIO Hoy conmemora la grata fecha de su natalicio la señorita Gloria Diaz. Llegue con tal motivo a la escritora Diaz la expresión de nuestras felicitaciones, las que haremos extensivas a sus amados padres, Don Agustín Diaz B. y Doña Clara María Lemos de Diaz. Todo género de dicha le deseamos a la agraciada en este día. PRIMER AÑO Hoy cumple su primer año el niño Norman Salas, hijo de Don Hubert Salas y Doña Salvadora Neuman de Salas.

Namens de Neder'andse kameraden Grafrede gehouden door Dr. P. F. van Bommel, oud-chef van de afdeling Organisatie van het Stafkwartier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te 's-Gravenhage. Als stafofficier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten moge ik namens de Nederlandse Kameraden een afscheidswoord spreken bij de laatste rustplaats van onze medestrijder Boy Ecury. Het valt moeilijk om onder de stralende zon van Aruba zich terug te denken in het door de oorlog zwaar geteisterde Nederland, waar een wrede bezetter heerste en honger en dood waarden door de sombere verlaten straten. Toen op de 10de Mei 1940 op een prachtige lentemorgen de duizenden Nazi vliegtuigen boven Nederland verschenen en hun dodelijke last afwierpen, verstarde het leven in het vrede en arbeidzame Nederland. De eerste reactie op de onafwendbare capitulatie aan de overmachtige overwerldiger was een doffe verslagenheid, die echter slechts van korte duur was. Immers reeds spoedig kwam er verzet tegen de willekeur en de tyrannie van de vijand. Elk openlijk verzet werd in bloed gesmoord en zo ontstond het ondergrondse verzet, eerst plaatselijk maar langzamerhand meer en meer georganiseerd over het gehele land. In Juni 1940 organiseerde onze grijze vrijheidsstrijder Luitenant-Generaal Jonkheer Roell de verzetsbeweging "de Ordedienst" en jij, Boy was een der eersten, die zich aansloten. 4 1/2 jaar lang heb je gestreden in de ondergrondse verzetsbeweging. Het is goed, dat op dit plechtige ogenblik begrepen wordt wat dat wil zeggen. 4 1/2 jaar lang heb je door Nederland getrokken, vaak opgejaagd als een wild dier, om je plicht te doen als strijder in het ongezien ondergrondse leger. In 1942 moest je uit Tilburg vluchten omdat de handlangers van onze beulen je daar te goed kenden en je werkte achtereenvolgens in Oosterwijk, Delft en Rotterdam. Toen alle jonge mannen als vogelvrijen op straat en in hun huizen werden gevangen genomen om als slaven naar Duitsland te worden weggevoerd, moesten de jongere ondergrondse strijders nog meer dan te voren zich in het duister bewegen. Het feit alleen al, dat zij zich op Nederlandse bodem bevonden, was reden om hen gevangen te nemen. Iedereen, die deze jonge

naar Rotterdam gezonden voor enige belangrijke opdrachten. Je wist, dat deze opdrachten levensgevaarlijk waren en in September 1944 heb je bij je zuster een afscheidsbrief aan je ouders achtergelaten voor het geval je iets zou overkomen. In deze brief heb je gesproken van de grote plicht, die je riep. De grote plicht, ja, je hebt begrepen het zinnbeeld van de Nederlandse leeuw met de bundel pijlen tot een onbreekbaar geheel bijgevoerd door een oranjekoord. Je hebt begrepen, dat, wanneer de vijanden van Nederland erin zouden slagen dit oranjekoord te vernietigen, de bundel pijlen uit elkander zou vallen en elke pijl afzonderlijk gemakkelijk gebroken zou kunnen worden. Je hebt dit begrepen en je bent bereid geweest je jonge leven te geven om mee te helpen Groot-Nederland te redden van de beraamde ondergang. 1 1/2 maand nadat je deze brief geschreven had, had de Nazi-contraspionnage de activiteit van jou en je kameraden ontdekt en toen je op Zondag 5 November 1944 uit de kerk kwam, werden jij en enkele kameraden gegrepen en - voor jullie je hebt kunnen verdedigen, werd je weggevoerd. In je zak had je twee automatische pistolen en daarmee was je doodvonnis geveld, de volgende morgen werd je door het standgerecht terdoodveroordeeld. De Nazibeulen trachtten je te verleiden en beloofden je de vrijheid en behouden terugkeer naar Aruba en het huis van je ouders, wanneer je hun zouden zeggen waar je andere kameraden verstoppt waren. Je antwoord is toen geweest: „In het huis van mijn ouders is geen plaats voor een verrader. „Toen hebben ze je op de 8de November 1944 weggebracht naar de duinen van Waalsdorp en voor de Nazikogels een einde maakten aan je jonge leven, heb je geroepen: „Leve de Koninkrijk!”

Jongens, en nu staan we aan je laatste rustplaats. Wij allen, die in de rijen van de ondergrondse strijders gestreden hebben, wisten, dat wij mogelijk eens in de lopen van een executiepeloton zouden blikken. Wij allen hadden ons voorgenomen om nooit in onze doodangst de kameraden te verraden, maar of we allen werkelijk zo moedig zouden kunnen zijn, zou moeten blijken. Jij hebt je moed en je trouw bewezen, Ernst en ik dank je daarvoor namens de kameraden. Op ons overlevenden rust de dure plicht om ervoor te waken, dat jij en de andere martelaren van Nederland niet voor niets gestorven zijn. Jij hebt je plicht glorierijk vervuld, kameraad; Aruba en Nederland zijn trots op je. Je bent een held geweest. Ernst, rust zacht.

"Felicítalo... él compró un nuevo Nash"



W. E. S. T. - E. N. D. JUEVES 7 Y 9 P.M. DOMINGO 6.30 P.M. EL TESORO DE TARZAN [TARZAN'S SECRET TREASURE] Johnny Weissmuller-Maureen O'Sullivan - John Sheffield Unica en el mundo de las diversiones. Tarzan llama a su compañera en el Paraíso primitivo de la selva. F. 1.25 - 0.75 Con títulos Niños la mitad Mañana 7 y 9.15 p.m. "CORRIENTES OCULTAS"

ACABAMOS DE RECIBIR Whisky "Lord Calvert" TROPIC BAKERY E. & G. MARTIJN Tel. 1440 - Roodeweg.

Buena Oportunidad SE VENDEN 250 Pares de Zapatos marca Endicott Johnson Por informes: No. 11 de 3.30 p.m. - 5.30 p.m.

BOTICA DEL PUEBLO DE JONGH & CIA. Orabanda. Acaban de recibir y ofrecen... Vinos de mesa legítimos FRANCES. e.o. MEDOC SINT EMILION SINT EMILION ROYAL CHATEAU LEON BOURSEUIL VIEUX BORDEAUX SEC. GRAVES HAUT-SAUTERNES (demi doux) SAUTERNES "DUC d'AUDINO" (demi sec) GRAVES "MONOPOLE" (demi sec) precios módicos.

LECHE ARMOUR Superior en Calidad De venta en todas partes DISTRIBUIDORES Aruba Mercantile Co. Aru'a

Un cielo CLARO sin nubes. hace resplandecer la belleza del paisaje. Haga usted resplandecer la belleza de su cara, eliminando de ella los barros, espinillas, pecas, paño y manchas pigmentadas temporales con el uso del Unguento y Jabón BLANCO Y NEGRO. BLANCO Y NEGRO AUXILIAR PARA BLANQUEAR EL CUTIS

BAÑOS, PILETAS, LAVAPLATOS, metales, pisos, obra de madera - su limpiado con VIM conserva su apariencia brillante y nueva. VIM LIMPIA DE MANERA RÁPIDA Y SEGURA UN PRODUCTO DE LEVER

¡VEALO-CONDUZCALO HOY! USTED SIEMPRE IRA ADELANTE EN UN Nash Distribuidor: P. E. PORTILLO A. P. O. Box 119 Curacao

